

## Hedvigs hus

Huset lå på en banke ud mod Kybækken nord for Assenbæk Spejdercenter. Fra Assenbækvej gik en vej til huset. Vejen fortsatte videre mod vest forbi det nuværende Kasthøjvej 3 (Kildelunden).



Hvornår huset er bygget står hen i det uvisse, men i 1854 blev det købt af et omvandrende musikerpar Gottfried Altenburg og Fredericia Enoch. Tistrup Lokalarkiv har en købekontrakt i forbindelse med huskøbet.

Hos familien Altenburg holdt mange andre musikanter og gøglere til, især om vinteren.

Blandt dem var August Benneweiss, en tysk musikanter fra Salzgitter.

Hos Altenburg lærte han datteren Charlotte at kende, og resultatet af dette bekendtskab blev, at Charlotte den 18. juni 1865 fik en søn, der blev døbt Gottfried.

Lillejuleaftensdag samme år blev de lovformelig viet i Tistrup kirke.

Sønnen Gottfried stiftede senere Cirkus Benneweis.

Gottfrieds søn Ferdinand Benneweis adopterede sammen med sin kone Irene en dreng Eli Benneweis, født i 1911 død i 1993.

Eli var den senere kendte direktør for Cirkus Benneweis.

Tistrup sogneråd var imidlertid slet ikke glade for alle disse færende folk, og i april 1866 købte kommunen huset af Altenburg.

I 1892 flytter Peder og Ellen Kirstine Madsen ind i huset. Ellen Kirstine døde i 1906, og Peder Madsen niece Hedvig Bramsen flyttede ind for at passe hus for Peder Madsen. Peder Madsen døde i 1924.



Peder Madsens barnebarn Kristian Nielsen, Hodde, fortæller i sine erindringer om husets indretning:

“Som jeg husker æ lille hus, var der i sydenden køkken, der også blev brugt som soverum til nogle af børnene. I nordenden var der stue, som også gjorde det ud for soveværelse for forældrene og de mindre børn. Midt i huset var der i østsiden en lille mørk forstue, hvorfra man kunne gå ind i køkkenet. Mellem køkkenet og stuen var der også et lille rum, der fungerede som spisekammer, og mellem dette rum og forstuen var den store bagerovn. I køkkenet var der lavet en slags "seng" - eller kasse i et hjørne med nogle brædder på højkant. "Sengen" var redt op med lyngtørv i bunden og så halm med en underdyne over. Her kunne ligge tre børn på langs, plus et par stykker på tværs i fodenden. Opvarmning skete ved et brændekomfur i køkkenet og en kakkelovn i stuen, hvor der ligesom i komfuret blev fyret med tørv - og måske lidt træ. Belysningen var petroleumslamper - i hvert fald, mens jeg var dreng, tidligere har det vel været tællelys. Sanitære forhold var nærmest fraværende, jeg mindes ikke, at der var så meget som et simpelt lokum. Måske var der en eller anden slags toiletspand i "æ knæhus", jeg har aldrig set det - eller er man bare gået ud i haven? - i så fald sad man nok ikke så længe på WC.

Vandet hentede man i bækken, der løb neden for bakken ca. 50 m. fra huset.”

Hedvig, der har givet navn til huset, boede i huset indtil 1947, hvor hun døde 79 år gammel. I nogle år efter 1947 blev huset benyttet af spejderne. Til sidst forfaldt huset og blev nedrevet i 1950'erne.