

Hodde forsamlingshus

Historien om Hodde forsamlingshus på Vejlevej 41 tager sin begyndelse i slutningen af 1800' tallet nærmere bestemt den 22. marts 1897, hvor der var indbudt til en stiftende generalforsamling i Hodde Foredragsforening i Hessel skole. Her blev valgt en bestyrelse bestående af 5 medlemmer: Ole Pedersen, N. Tranberg Thomsen, Kr. Rask Jensen, Rask Thomsen og Hans Deibjerg.

Foreningens hovedformål var at få bygget et forsamlingshus ved Hessel skole. For at skaffe pengene blev man enige om, at der skulle tegnes aktier, hver lydende på 10 kr. Betalingen for aktierne skulle finde sted over to år, den første halvdel i 1897.

I 1897 fik man 615 kr. ind ved tegning af aktier, men det var ikke tilstrækkeligt til at kunne dække udgifterne ved byggeriet. Man skaffede så pengene ved, at man optog et lån på 1100 kr. i Tistrup Sparekasse. Ved årets slutning skyldte man Ole Pedersen 59,65 kr., som han åbenbart havde lagt ud.

Det var blevet bestemt, at alle aktionærer automatisk skulle være medlemmer af foredragsforeningen, hvilket betød at alle medlemmer og deres husstand havde adgang til forsamlingshuset.

Foredragsforeningens udgifter skulle klares ved, at medlemmerne fremtidig skulle betale et kontingentsom blev fastsat af bestyrelsen.

Så snart man havde penge nok efter aktietegningen og optagelsen af lånet, kunne man gå i gang med at bygge forsamlingshuset. Man købte så et stykke jord af Ole Pedersen, der var med i bestyrelsen.

Det købte jordstykke lå syd for Vejlevej, og her blev forsamlingshuset så bygget i løbet af 1897.

I efteråret stod forsamlingshuset færdigt, og den 18. oktober 1897 kunne der så holdes indvielsesfest. Taler ved festen var sognets tidligere præst G.F. Mygind.

Huset var ikke særligt stort. Det bestod af en forstue, som man kom ind i gennem indgangsdøren, der var på nordsiden, et køkken og en sal med rundbuet loft. Salen var mindre end salen i det nuværende forsamlingshus. Alt, hvad der foregik i huset, skulle godkendes af bestyrelsen. Ved dans skulle en fra bestyrelsen være til stede og se efter, om alt gik sømmeligt til.

Der måtte ikke udskænkes spiritus uden en særlig tilladelse fra bestyrelsen.

Huset har været benyttet til mange ting såsom foredrag, vist lysbilleder, møder, gymnastik og andda cirkus. Der er også blevet holdt fester, som enhver aktionær havde mulighed for at leje huset til.

I 1918 besluttede man at adskille forsamlingshuset fra foredragsforeningen.

Efterhånden blev forsamlingshuset for lille, og i 1933 blev der holdt et bestyrelsesmøde, hvor man så på, om det var muligt at udvide forsamlingshuset, men det blev ikke til noget, fordi grunden, forsamlingshuset lå på, var for lille, og der ikke viste sig en mulighed for at købe mere jord ved huset.

På den årlige generalforsamling den 8. marts 1935, blev der drøftet et muligt byggeri af et nyt forsamlingshus. Det skulle så ligge på den modsatte side af Vejlevej vest for Hessel skole.

Til at arbejde videre med sagen blev der nedsat et byggeudvalg.

Resultatet af dette arbejde førte til indkaldelse til en ekstraordinær generalforsamling allerede i juni samme år. Her blev byggeriet sat til afstemning, som faldt heldigt ud til fordel for et byggeri.

Der var 23, der stemte for, 12 stemte imod og 6 var blanke.

Byggeudvalget kunne nu arbejde videre på projektet.

Man havde som nævnt tænkt sig at bygge forsamlingshuset vest for Hessel skole. Grunden, man der havde kik på, var et "degnelod", der tilhørte skolerne, og man var så heldig at få overdraget grunden vederlagsfrit af Hodde sogneråd, der også påtog sig omkostningerne ved oprettelse af skøde.

I juni 1935 blev der holdt møde med bestyrelse, byggeudvalg og arkitekt Bugge fra Varde. Han fik til opgave at lave tegninger og udbyde byggeriet til offentlig licitation, og deduden føre tilsyn med byggeriet, hans pris var 400 kr.

Der indkom følgende tilbud:

Murerarbejde: 7130 kr.

Tømrer og snedkerarbejde samt smedearbejde 6650 kr.

VVS og spildevandsarbejde 1336 kr.

Elektrisk installation 639,50 kr.

Malerarbejde 340 kr.

Ialt 16095 kr.

Scenen blev først lavet året efter opførelsen af forsamlingshuset til en pris på 300 kr

Allerede i julen samme år den 29. december blev der holdt indvielse, hvor sognets beboere mødte op. Formanden Niels Møller Pedersen holdt velkomsttalen, og mange af beboerne havde også ordet og havde gode ønsker for det nye forsamlingshus.



Efter få års forløb blev tagmaterialet skiftet fra tagpap på grund af utætheder. Der er blevet senere bygget til eller renoveret. Den lille sal var mindre end i dag, da der var køkken i nordenden, og i tresserne byggede man så til på nordsiden af huset, så der blev plads til et nyt køkken m.m.

I 1976 blev der ændret på vedtægterne, hvor man slettede paragraf 5, der havde følgende ordlyd:

”Udskænkning og nydelse af spirituøse drikke samt al slags kortspil og offentlig dans i huset eller på dets grund er forbudt. Foreningsfester skal slutte senest kl.3 nat”.

I 2007 foretog man en større istandsættelse. Der blev lagt nyt gulv i salene, og der blev malet og tapetseret, hvor mange frivillige hjalp til. Der er også blevet sat nye vinduer i. Desuden er der blevet installeret jordvarme. Det kunne lade sig gøre, fordi medlemmer og frivillige støttede med økonomiske midler.

Der har gennem årene været skiftende bestyrere, som har passet huset og sørget for tilberedning af mad, men de seneste år har huset været udlejet med lån af nøgle.

Fra de mange aktiviteter, der tidligere har været i huset, er det nu overvejende fester og foreningsarrangementer, som huset bruges til.

I de senere år har der været indkaldt til en årlig arbejdsdag, og mange frivillige har altid været flinke til at møde op og givet en hjælpende hånd med i arbejdet med at vedligeholde huset.

I 2013 fusionerede forsamlingshuset med Hodde-Tistrup Hallen efter en afstemning på generalforsamlingen, hvor alle fremmødte stemte for. Forsamlingshuset har nu fælles bestyrelse med hallen.

Det er en god ting for et aktivt forsamlingshus, så der også i fremtiden er sikret et samlingssted for sognet. Ved sammenlægningen har man fået bedre mulighed for flere ressourcer og besparelser efter de senere års økonomiske problemer.

Indgangspartiet, der ikke er ændret siden 1935, trængte til en renovering, og det samme var tilfældet med toiletterne.

Derfor gik man i 2022 i gang med søge midler til en sådan renovering. Det lykkedes at skaffe penge fra forskellige fonde, så henover sommeren er der sket rigtigt meget: Nyt indgangsparti, ny handicapvenlig trappeindgang, nye toiletter, ny garderobe, nyt lysanlæg i hele huset og begge sale nymalet.

Udenfor er der bordbænkesæt og legereskaber, og der er blevet bygget to shelters, som kan benyttes af lystfiskere og af vandrere på kyststien langs Varde Å. Der er endvidere bygget et nyt toilet/bad, som kan benyttes overnattende i shelterne.



Så nu står forsamlingshuset godt rustet til fremtiden.

Svend Svendsen.