

Tistrup forsamlingshus



I slutningen af 1800'tallet blev der bygget mange forsamlingshuse over hele landet. Det åndelige liv, der var vakt, krævede husrum, så i 1887 blev Tistrup forsamlingshus bygget som et af de første på egnen.

Det blev skaffet penge ved, at man tegnede aktier på 10 kr. stykket. De samlede byggeomkostninger beløb sig til i alt 1715 kr.

Forsamlingshuset blev placeret på Uhrevej, måske fordi det på den måde kom til at ligge mere centralt i sognet, end hvis det havde ligget i stationsbyen.



Ejeren af huset blev Tistrup Foredragsforening.

Huset skulle bruges til foredrag, men det skulle også benyttes til gymnastik for ungdommen. Gymnastikken var allerede begyndt i laden på Uhregård.

Indvielsen blev holdt den 20. oktober 1887 med mange gæster, og der blev holdt mange taler blandt andet af højskoleforstander Alfred Poulsen, Ryslinge, der talte om, at der skal opdrages en slægt med kraftig vilje, rede til at bringe ofre.

Den første formand var gdr. Hans Uhre, Uhregaard, der sikkert har været den drivende kraft fra begyndelsen. Han havde skænket grunden, hvor huset blev bygget.

I de følgende år blev der holdt mange foredrag. I 1892 og årene derefter var huset lejet ud til missionsmøder flere gange årligt.

I 1896 dukkede der en afholdsforening op, og Skytteforeningen lejede huset til dans.

Skytteforeningen havde skydebaner ind over Råbjerg. Man stod i forsamlingshusets dør og skød tværs over vejen, men senere byggede man et træskur på den anden side af vejen, der var nok noget mere betryggende.

Ved forsamlingshuset syd for vejen, lidt mod vest, lå også sognets første fodboldbane.

I 1900 fik man aktionærernes underskrifter på at måtte optage et sparekasselån til opførelse af en tilbygning til beboelse ved den vestre gavl. Det lånte man 900 kr. til, og byggeriet kostede 920 kr.

I 1904 startede Tistrup ungdomsforening, og den havde gennem de følgende tyve år sit arbejde i forsamlingshuset. Der blev flere gange spillet dillefant.

I 1905 har der været landbrugskursus i salen, og i 1906 har Husmandsforeningen haft møde.

I 1907 er der for første gang opført en udgift til telefon på regnskabet.

Den 13. januar 1912 holdt Tistrup Venstreforening stiftende generalforsamling i forsamlingshuset.

De skiftende formænd har ført foreningens regnskab og tillige beværtet foreningens foredragsholdere, oplæsere og musikere. Det har været en ganske udmærket måde til også at give formandens kone hendes part af arbejdet.

Helt op til bilernes tid efter 1. Verdenskrig var det medlemmernes opgave på skift at køre foredragsholderne fra og til stationen.

I 1922 afløstes petroleumslamperne af elektrisk lys, så var man fri for det kedelige, at lampen løb tør, før festen var forbi.

Først i tyverne, hvor der var flere penge mellem folk, og der stilledes større krav til lokaler, kneb det med at holde sammen om forsamlingshuset, og med de skiftende værtsfolk var man ikke altid lige heldig.

I 1923 fik man en ny formand, og det skyldes især hans initiativ, at foreningen holdtes godt i gang i de vanskelige år i tyverne.

Ved foreningens medvirken blev der holdt dans for sognets unge på en god måde, og for en billig penge.

I 1930'erne blev der holdt sommerlejre for børn.

Gennem tiden blev der i reglen holdt en selskabelig sammenkomst hver vinter, for det meste i forbindelse med den årlige generalforsamling.

I 1937 fejrede man 50 års jubilæum, hvor sognepræsten pastor Lauridsen-Vig holdt et religiøst foredrag, og forfatteren Salomon Frifelt Krusbjerg talte om »Vestjysk folkesind«.

Gennem årene har høstmødet været det centrale i foreningens arbejde. Da mødte folk bedst op. En præst og en højskolemand har som regel været talere ved disse møder.

I 1940 genoptog man den gamle skik fra omkring århundredeskiftet, nemlig at holde juletræ for medlemmerne med husstand, hvad der syntes at gå udmærket.

Under besættelsens var deltagelsen i møderne nærmest stigende

En tid var forsamlingshuset næsten den eneste sal i sognet, der ikke var taget i brug af tyskerne, kun en ganske kort tid tog de huset i besiddelse.

Efter krigen flyttede man møderne til Tistrup gl. Kro.

Forsamlingshuset blev nedrevet I 1950'erne.